

Περιεχόμενα

΄Αντί Προλόγου. 9

΄Ομιλία 1η

Σχέση Άναστάσεως Χριστοῦ καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν.	13
΄Ο Απόστολος Παῦλος γιά τήν Άνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.	18
Συνέπειες ἀπό τήν ἀρνηση τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.	24
Λανθασμένη ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου.	41

΄Ομιλία 2η

΄Η Παλαιά Διαθήκη γιά τήν καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.	45
΄Η ίστορία τοῦ πολύαθλου Ιώβ.	46
΄Η προφητεία τοῦ Ωσηέ.	47
΄Η προφητεία τοῦ Ήσαΐα.	48
΄Η ίστορία τῶν ἐπτά Μακκαβαίων.	48
΄Η ίστορία τοῦ Ιούδα τοῦ Μακκαβαίου.	58
΄Η προφητεία τοῦ Δανιήλ.	60
΄Η προφητεία τοῦ Τεξεκιήλ.	64

Όμιλία 3η

Η Καινή Διαθήκη γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.. .	73
Σαδουκαῖοι, Φαρισαῖοι καὶ ἀνάσταση νεκρῶν.	73
Οἱ λογικές ἀποδείξεις καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.	78
Ο Κύριος γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.	81
Οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.	87
Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.	93
Η Α΄ Πρός Κορινθίους ἐπιστολή.	97
Η Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.	100
Ο Ἅγιος Κλήμης Ρώμης.	101
Ο Ἅγιος Τατιανός ὁ Ἀπολογητής.	103
Ο Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης.	104

Όμιλία 4η

Ο Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.	107
Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι.	109
Τά Σύμβολα τῆς Πίστεως.	109
Η πράξη τῆς Ἐκκλησίας.	111
Οἱ ἀρνητές καὶ ἔχθροί τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.	112
Ο Ὑμέναιος καὶ ὁ Φιλητός.	113
Οἱ Ὁρθολογιστές.	114
Οἱ Ὑλιστές.	115
Οἱ Πανθεϊστές.	116
Οἱ Γνωστικοί.	118
Η πνευματική ἀνάσταση.	119

Ἀντιμετώπιση τῶν ἀρνητῶν τῆς ἀναστάσεως.	120
Εὐθεία καὶ πλάγια ἀρνηση τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.	121
Η ἀνάσταση τῶν νεκρῶν γιά μᾶς σήμερα.	122
Η ἀνάσταση τῶν νεκρῶν κατά τούς Ἐβραίους. ..	123
Η μετενσάρκωση.	126
Ἄς ἀσφαλιζόμαστε.	134

Όμιλία 5η

«Ἐὶ δὲ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν οὐκ ἔστιν, κενὴ ἡ πίστις ἡμῶν»	137
Ἀπό ποῦ ἀπορρέει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;	138
Χριστιανισμός καὶ ἀνθρώπινο σῶμα.	141
Ποιός θά ἀναστήσει τούς νεκρούς;	143
Τό μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.	155
Βιβλικές ἐκφράσεις γιά τόν θάνατο.	160
Εἶναι φυσικό πράγμα ὁ θάνατος;	161
Θνητή ἡ ἀθάνατη ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου; Ποιά ἡ αἰτία τοῦ θανάτου;	165

Όμιλία 6η

«Ο Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν»	169
«Ἐσχατος ἔχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος»	171
Ἐλληνικές πλάνες περὶ ψυχῆς.	172
Η σύσταση τοῦ ἀνθρώπου.	177
Τί σώζει ὁ Χριστός; τό σῶμα ἡ τήν ψυχή;	179
Οἱ Πατέρες γιά τό ἀναστημένο σῶμα.	181

Σχέση θνητοῦ καὶ ἀναστημένου σώματος.	184
Τί εἶναι τό «πνευματικό σῶμα»;	187
Ἡ Ἅγια Γραφή γιά τό ἀναστημένο σῶμα.	189
Πῶς θά γίνει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;	193
Ἐπίλογος.	196



Ἄντι Προλόγου

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι τά δύο μεγάλα δόγματα πάνω στά δποῖα θεμελιώνεται ὁ Χριστιανισμός. Ἐάν λείψουν αὐτά, ἡ χριστιανική διδασκαλία καὶ ἡ πίστη τῶν Χριστιανῶν εἶναι κενή, εἶναι χωρίς νόημα, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν *Α' Πρός Κορινθίους*, 15, 13-14: «*Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν*». Αὐτά τά δύο μεγάλα δόγματα ἀποτελοῦν τό κέντρο καὶ τόν πυρῆνα τῆς Ἅγιας Γραφῆς καὶ τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων, καὶ γι' αὐτά κυρίως οἱ Ἀπόστολοι διώχθηκαν, κρίθηκαν καὶ κατακρίθηκαν ἀπό τούς ἔχθρούς τοῦ Εὐαγγελίου.¹

Μέ τή χάρη καὶ τήν εὐλογία τοῦ Ἅγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ μέ τήν εὐγενή φροντίδα τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ἡ Ἱερά μας Μονή παραδίδει στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τίς ἀπομαγνητοφωνημένες αὐτές διμιλίες τοῦ μακαριστοῦ μας Γέροντος π. Ἀθανασίου, πού ἀναφέρονται στό θεμελιῶδες δόγμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.

1. Βλ. *Πράξ. 4, 1-3. 24, 2.*